

De motortocht op 22 april. Hoe was het?

Om 09,00 uur meldde zich 9 motorrijders bij het vertrekpunt Hotel Steensel in het dorpje Steensel, één van de Acht Zaligheden gelegen in de mooie Kempen van Zuidoost Brabant.

Zoals gebruikelijk werd eerst een kop koffiedronk met een lekkere grote punt appelgebak.

Om half tien vertrokken we in twee groepen. Dit omdat het beter overkomt naar het publiek dan een te grote sliert motorrijders en bovendien kan de voorrijder beter overzien of iedereen nog volgt.

De route ging vanuit het vertrekpunt via mooie binnendoor wegen naar Vesseem, Middelbeers, Haghorst, Moergestel, Oisterwijk naar Liempde. Onze eerste koffiestop. Het was prachtig zonnig weer en we genoten van onze koffie op het terras. Hierna vervolgden we onze reis. Boxtel, Gemonde, St. Michielsgestel, Den Dungen en verder via Berlicum naar Loosbroek. Wat een geweldig lekker zonnig weer.

In Loosbroek genoten we op een terras de lunch die we bij het restaurant bestelde.

Lekker buiten met collega's en motorrijders onder elkaar is uiteraard supergezellig. Maar dan We waren amper klaar met eten en plots begon het te regenen! Helaas lag de sfeer eruit.

Eén groep trok de regenkleding aan en vertrek voor de tweede helft van de tocht. De tweede groep nam binnen nog een kop koffie en vervolgde ook de tocht.

Uiteindelijk is via allerlei binnenwegen het eindpunt op de markt in Oirschot bereikt. Een aantal was al naar huis en enkelen dronken onder de overkapping van "de burgemeester" naast het oude raadhuis nog een drankje, waarna we afscheid namen en iedereen zijns weegs ging.

Jammer van de twee helft, maar iedereen vond het een erg mooie route en in het najaar gaan we zeker weer op pad.