



IPA LIMBURG-ZUID



# IPA NEDERLAND

International Police Association

## KRONIEK

Jaargang 64 - nummer 257 - oktober 2023



# COLOFON

IN DEZE UITGAVE



- |    |                                                  |    |                                                    |    |                                          |
|----|--------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| 03 | Colofon                                          | 08 | Overleden:<br>Célèste van Leeuwen                  | 30 | Bestuursvergadering 5 september 2023     |
| 03 | Inhoud/Info                                      | 09 | Van Sloeproepen tot Kletsplot en Kletsnat          | 31 | Motor toertocht over de Balkan juni 2023 |
| 04 | Bestuur                                          | 13 | IPA Bremen jubileert 60 jaar bestaansfeest         | 34 | Politieverhalen Jo Kaiser                |
| 05 | Nieuwe leden                                     | 13 | Reis naar Parijs                                   | 36 | Workshop 29 november                     |
| 07 | Woord vooraf                                     | 21 | Ledenwerfactie politieacademie in Eindhoven        | 37 | Aanmeldingsformulier                     |
| 08 | Mededelingen                                     | 22 | Mosselavond 18 november bij Friends & Iceloy Bunde | 38 | 2023 nu al een opmerkelijk jaar          |
| 08 | Drones in de politiepraktijk (cursus in Gimborn) | 23 | Euregionale activiteiten 2023                      |    |                                          |
| 08 | Cursusaanbod Gimborn rest 2023                   | 28 | Bert vertelt                                       |    |                                          |

## CONTRIBUTIE

Voor het jaar 2023 is de contributie vastgesteld op € 30,00. De contributie zal door het landelijke bestuur centraal worden geïnd. Indien u nog niet automatisch betaalt, wacht dan met het overmaken van de contributie totdat je een factuur krijgt van het Landelijk Bestuur. Daar staan alle gegevens op vermeld.

Voor overige betalingen, zoals bij deelname aan activiteiten, maak dan het afgesproken bedrag over aan IPA District Limburg-Zuid, Rabobank Kerkrade, Ibannummer: NL 15 Rabo 0149 2973 35 BIC: RABONL2U t.n.v. Ipa District Limburg-Zuid te Kerkrade.

## ADRESWIJZIGINGEN

Correspondentie adres:  
IPA t.a.v. Jac Couvee, Nijmegenstraat 10, 6415 BK Heerlen.  
E-mail: [limburg-zuid@ipa-nederland.nl](mailto: limburg-zuid@ipa-nederland.nl)

## UITGAVE

Versijnt 6 x per jaar  
64ste jaargang no 5  
oktober / november '23 editie 257  
Eind november 2023 is de sluiting  
voor de kopij van Kroniek 258.

## REDACTIE

Frans Mouchart  
Esschenweg 103  
6412 PW Heerlen  
E: [red-limburg-zuid@IPA-Nederland.nl](mailto:red-limburg-zuid@IPA-Nederland.nl)

## UITGEVER

P.C.V. vof | T. 045 - 572 95 81  
[www.pc-vlek.com](http://www.pc-vlek.com)

## VORMGEVING

Otto Esselink  
in nauwe samenwerking  
met uitgeverij P.C.V. vof

## FOTO COVER

Politie en militairen waken over Parijs



**PC Vlek**  
[www.pc-vlek.com](http://www.pc-vlek.com)



Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud zonder toestemming van het bestuur van het IPA-District Limburg-Zuid is niet toegestaan, uitgezonderd ten behoeve van publicatie in IPA-organen, maar dan uiteraard met bronvermelding. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij al dan niet te plaatsen of in te korten. Advertenties onder verantwoordelijkheid van de uitgever. Aan publicaties in de kroniek kunnen geen rechten worden ontleend.



FRANS MOUCHART  
VOORZITTER / REDACTIE

---

IPA, p.a. Nijmegenstraat 10,  
6415 BK Heerlen.  
T 06 14 99 73 38  
E [vz-limburg-zuid@IPA-Nederland.nl](mailto:vz-limburg-zuid@IPA-Nederland.nl)  
[red-limburg-zuid@IPA-Nederland.nl](mailto:red-limburg-zuid@IPA-Nederland.nl)



GER RIETVELD  
PENNINGMEESTER

---

IPA, p.a. Nijmegenstraat 10,  
6415 BK Heerlen.  
T 06 20 37 51 99  
E [pm-limburg-zuid@ipa-nederland.nl](mailto:pm-limburg-zuid@ipa-nederland.nl)



JAC COUVEE  
SECRETARIS /  
LEDENSECRETARIS

---

IPA, p.a. Nijmegenstraat 10,  
6415 BK Heerlen.  
T 06 46 35 03 06  
E [limburg-zuid@IPA-Nederland.nl](mailto:limburg-zuid@IPA-Nederland.nl)



LEON DODEMONT  
BESTUURSLID /  
PORTEFEUILLE REIZEN

---

IPA, p.a. Nijmegenstraat 10,  
6415 BK Heerlen.  
T 06 54 62 77 94  
E [evenementen-limburg-zuid@IPA-Nederland.nl](mailto:evenementen-limburg-zuid@IPA-Nederland.nl)



EVERT RICHTER  
BESTUURSLID /  
CONTACTSECRETARIS

---

IPA, p.a. Nijmegenstraat 10,  
6415 BK Heerlen.  
T 06 29 58 55 40  
E [contact-limburg-zuid@IPA-Nederland.nl](mailto:contact-limburg-zuid@IPA-Nederland.nl)



SJEF MOONEN  
BESTUURSLID / CONTACT-  
PERSOON SENIOREN

---

IPA, p.a. Nijmegenstraat 10,  
6415 BK Heerlen.  
T 06 46 08 53 94  
E [best1-limburg-zuid@IPA-Nederland.nl](mailto:best1-limburg-zuid@IPA-Nederland.nl)



MARINA SCHILLINGS  
BESTUURSLID

Ipa, p.a. Nijmegenstraat 10,  
6415 BK Heerlen.  
T 06 42 71 82 19  
E [best2-limburg-zuid@  
IPA-Nederland.nl](mailto:best2-limburg-zuid@IPA-Nederland.nl)



JOS HARDY  
BESTUUR ONDERSTEUNER

Ipa, p.a. Nijmegenstraat 10,  
6415 BK Heerlen.  
E [jos\\_sipers@hotmail.com](mailto:jos_sipers@hotmail.com)

# LIMBURG ZUID BESTUUR



## WELKOM ONS NIEUWE LEDEN:

Julian Oostwegel - Sittard  
Daan van der Heijden - Sittard  
Max Vogten - Sittard  
Ian Steens - Geleen  
Yoram Klinkenberg - Eggelshoven  
Jamil Meusen - Breda  
Henny Veenstra - Schalbruch

Jac Beaumont - Kerkrade  
Sandy de Jong - Kerkrade  
Jeffrey Minis - Kerkrade  
Bjorn Meulendijks Bocholtz  
Ralf Tullemans - Roermond  
Oscar van Polanen Petel - Roermond  
Kenneth Covents - Sittard



Wij zijn blij en trots jullie deze vrienden als nieuw lid van IPA Limburg-Zuid te mogen voorstellen. Jullie weten, vriendschap staat in de top van ons vaandel. Op deze manier willen wij hen hartelijk begroeten in de hoop hen en hun partner bij een van onze vele activiteiten de hand te mogen drukken. Hartelijk welkom bij onze vriendenclub IPA-District Limburg-Zuid.



# WOORD VOORAF IPA LIMBURG-ZUID

**Dit is toch geweldig nieuws. Er zijn 14 nieuwe leden van onze vriendenvereniging. Mooi resultaat o.a. van de recente werfactie op de politieacademie.** Natuurlijk zijn er waren er eerder ook al werfacties met leuke resultaten, maar dit resultaat springt toch wel in het oog. Natuurlijk willen we deze nieuwe leden voor lange tijd bij onze vereniging houden, dus staan er ook veel nieuwe, wellicht hun aansprekende activiteiten op onze kalender voor 2024. Onze andere leden vergeten we zeker niet. Zij vormen de basis van onze vriendenvereniging. Eens te meer bleek dat tijdens onze busreis in september naar Parijs. Ondanks enkele stevige tegenvallers, zoals het afsluiten van het centrum van Parijs door de autoriteiten, een ernstige dreiging van aanslagen, was het met de gekozen alternatieven supergezellig. Als organisatie konden we hier niets aan doen en dat was zeker ook de mening van ons reisgezelschap. Lees maar verder in deze Kroniek het verslag.

In deze Kroniek ook enkele bijdragen van onze leden. Zo staat er de bijdrage van Hans de Wildt over de zeer verschrikkelijke beroepsziekte PTSS en een leuk reisverslag van Cor Houben die met twee motorvrienden een 14-daagse reis maakte naar de Balkan. Lees ook eens hoe Gimborn een bijzondere cursus aanbood met betrekking tot drones in de eerstelijns politiedienst. Helemaal is deze cursus voorbij als de Kroniek uitkomt al, maar misschien is er volgend jaar weer zo'n cursus. Kijk zeker ook naar de diverse andere cursussen van dit kalenderjaar.

Trouwens, dit kalenderjaar hebben wij nog twee activiteiten op de kalender staan. Onze traditionele Mosselavond op 18 november en een Workshop op 29 november. Jolanda heeft voor deze workshop een kennis Angelica uitgenodigd om samen met haar deze te verzorgen. De Mosselavond zal dit jaar gehouden worden bij oud-collega Joyce Knubben. Brasserie Friends & IceJoy Bunde. Joyce zal er voor haar oud-collega's een bijzondere avond van maken. Lees hiervoor ook verder in deze Kroniek.

Kijk ook eens naar de grote hoeveelheid activiteiten die het kalenderjaar 2024 vullen. Natuurlijk begrijpen wij dat jullie niet aan alle activiteiten mee kunnen doen, maar het is wel belangrijk dat jullie kunnen kiezen en nu al op de hoogte zijn van de op stapel staande activiteiten. Zeker de mensen met gezinnen, met een volle agenda met afspraken of werkverplichtingen, is het prettig al in een vroeg stadium te weten wat er allemaal in IPA-land in 2024 speelt. Kijk verder ook eens naar de activiteiten van onze Euregio partners. Die zijn vaak meer dan de moeite waard. Zelf heb ik ook regelmatig aan deze activiteiten deelgenomen. Je leert dan andere IPA-leden kennen, leden die een andere taal spreken met andere ervaringen en andere gewoontes. Steeds een echte uitdaging. Te meer omdat de activiteiten ook vaak aanvullend zijn op de activiteiten die wij als District aanbieden.

Sorry hoor. Maar op de laatste pagina heb ik mij weer laten verleiden om met een stichtelijke, ernstige



noot deze Kroniek af te sluiten. Ik heb niet de pretentie, de ambitie of het idee dat ik hiermee een eyecatcher plaats, maar ik vind dat sommige zaken gewoon maar weer eens moeten worden verwoord, teneinde te voorkomen dat ze straks worden vergeten en voor lief worden genomen. Veel plezier met deze Kroniek

FMJ



# IPA MEDEDELINGEN



## HET GEBRUIK VAN DRONES DOOR EERSTELIJNSDIENSTEN – POLITIESPECIAL

**Dit internationale seminar gaat over drones in de context van politieoptreden en het gebruik van drones (UAV's) door eerstelijnsdiensten.**

De politie maakt steeds vaker gebruik van drones in haar dienst voor verschillende taken, voor het bewaken van demonstraties, luchthavens, spoorwegfaciliteiten en wegverkeer, het vastleggen van ongevallen en plaatsen delict of het achtervolgen en identificeren van criminelen of het vinden van vermiste personen.

Drones kunnen ook ingezet worden als hulpmiddel om politiewerk in noodsituaties en rampgebieden te

ondersteunen om overzicht te krijgen en levens te redden. Deze verschillende toepassingen en bedreigingen zullen tijdens het seminar worden behandeld en besproken.

Lezingen door internationale experts, uitwisseling van ervaringen, best practice voorbeelden, operationele situaties en demonstraties evenals praktijktrainingen (Basic en Obstructed Course) maken deel uit van het programma.

Begin 02.10.2023 om 10:45 uur. Einde 06.10.2023 om 13:00 uur.

## CURSUSAANBOD GIMBORN REST 2023

**Was Sie schon immer über Facebook, Twitter, YouTube und Co. wissen wollten, aber noch nie gefragt haben**

<b>Social Media für Einsteiger</b>	02.11.-06.11. .... 450 €   IPA 290 €
<b>Aktiv in den Ruhestand (max. 20)</b>	09.11.-13.11. .... 450 €   IPA 290 €
<b>Gesunderhaltende und aktivierende Führung</b>	18.11.-20.11. .... 450 €   IPA 300 €
<b>Katastrophen- und Krisenmanagement</b>	23.11.-27.11. .... 465 €   IPA 310 €
– in der Katastrophe handlungsfähig bleiben	
<b>Häusliche Gewalt und Gewalt in Beziehungen</b>	30.11.-04.12. .... 415 €   IPA 275 €
Hintergründe und Hilfen.	
<b>Stressintelligenz entwickeln, Stresskompetenzen stärken. (max. 18)</b>	30.11.-04.12. .... 465 €   IPA 310 €
<b>Leading from Within (max. 12)</b>	30.11.-04.12. .... 500 €   IPA 400 €
Intensivtrainingsworkshop für Führungskräfte, die Veränderungen bewirken und begleiten	
<b>Extremismus – gegen den Rechtsstaat</b>	07.12.-11.12. .... 415 €   IPA 275 €

## IN MEMORIUM

Ons “oud lid” Céléste van Leeuwen is op 6 september jl. overleden. Waarom “oud lid”? Zij was zeer ernstig ziek en wist dat zij geen gebruik meer kon maken van de activiteiten van de IPA. Daarom had ze helaas haar lidmaatschap opgezegd. Wij hebben haar nog een prachtig bloemetje gestuurd. Ton en kinderen, Juul en Fabienne. Heel veel sterkte met dit grote verlies.





# VAN SLOEPROEIEN TOT KLETSBOT EN KLETSBANK

## PTSS heb je niet alleen, dat heeft het hele gezin. (Informeel bijeenkomsten voor partners)

Van sloeproeien voor politiemensen met een mentale overbelasting naar een bijeenkomst voor partners. Iedere maandag gaan tussen de vijftien en twintig agenten met een mentale overbelasting samen roeien op de Maasplassen. Een activiteit die als heel waardevol wordt ervaren. Dat merken ook vele partners.

### DE PARTNERS

De gevolgen van PTSS zijn heftig. Niet alleen het leven van je partner, maar ook jouw leven en het hele gezin wordt erdoor beïnvloed. Het is niet eenvoudig om hier met anderen over te praten. Voor buitenstaanders is het ook moeilijk te begrijpen. Ze hebben geen idee hoe dit de dagelijkse dingen, die voor iedereen heel normaal zijn kan beïnvloeden. Iets wat voor een ander heel gewoon is kan ineens een onoverkomelijke barrière worden.

### IN GESPREK MET ELKAAR

Is praten met elkaar, met ervaringsdeskundigen, een luisterend oor van iemand die je echt begrijpt wellicht al voldoende of is er behoefte aan nog iets anders? Tijdens deze eerste bijeenkomst gingen we met een aantal partners van mensen met PTSS in gesprek. Je ver-

haal kunnen vertellen zonder vooroordeel, informeel en zonder goedbedoelde vaak pijnlijke adviezen door gebrek aan kennis en inzicht. Er is behoefte aan en het kan zoveel leed voorkomen of verzachten.

### EENZAAM

We hebben gelachen, gehuild en kennis met elkaar uitgewisseld. De herkenning, de rode draad en de verhalen maakten heel veel los. In een veilige setting informeel met elkaar in gesprek gaan was fijn. Maar het kwam ook binnen. Als partner ben je vaak aan het zorgen, alle ballen in de lucht aan het houden en vooral jezelf vergeten. Hierin kun je je eenzaam voelen. Er is veel winst te behalen als we van elkaar kunnen leren. Er voor elkaar kunnen zijn, al is het maar een luisterend oor. In deze eerste bijeenkomst zijn we diepgaand. Het was zwaar. Voor het vervolg willen we het luchtiger houden en vooral gaan ondervinden hoe we van elkaar kunnen leren en hoe we elkaar kunnen helpen. Herkenning en erkenning maken een wereld van verschil.

### PRATEN HELPT

Het helpt ons, maar ook thuis is het o zo belangrijk om





met elkaar in gesprek te blijven. Daarom is iedereen naar huis gegaan met een kletsplot. Een opening om het gesprek aan te gaan, een chocolaatje voor de dopamine en als het lastig is, kaartjes om een gesprek te starten. Op de vraag van één van de deelnemers wat ze dan moesten doen als het gesprek klaar was kwam het antwoord; 'dan gaat de deksel erop'. De toon was gezet voor de volgende keer.

We zijn inmiddels verdergegaan en pakken dit samen

op. SharePower heeft dit initiatief omarmt en samen met een aantal mogelijkmakers zoals het Vaillant Fonds organiseren we meerdere bijeenkomsten in Limburg.

Heb je ook interesse, laat het ons weten via [info@sharepower.nl](mailto:info@sharepower.nl).

Voor meer informatie, kijk hier <https://www.sharepower.nl/ptss-partnergroep>.

GEDICHT:

## *PTSS heb je niet alleen!*

*iets kleins, voor een ander heel gewoon en dan  
jij wordt die ander  
die ik niet begrijp  
maar wel herken  
het slaat om mijn keel, mijn buik draait om, ik voel me angstig  
nee ik heb die ptss niet, ik voel het wel  
steeds meer en steeds heftiger  
ben ik het schuld?  
ik weet van niet  
die continue angst  
die blijft  
gaat niet meer weg  
ik sta er alleen voor  
niemand die me begrijpt  
niemand die ons begrijpt  
jouw lijden, de kinderen, ons gezin  
het zal nooit meer worden wat het was  
voor altijd beschadigd, voor altijd kwetsbaar, voor altijd angstig.*

MET HARTELIJKE GROET,

HEIDY AMORY  
PROJECTLEIDER

 06-54950658  
 HAMORY@SHAREPOWER.NL  
 WWW.SHAREPOWER.NL  
 PRODUCTIEWEG 1, 6045 JC ROERMOND



IPA LIMBURG-ZUID - KRONIEK

11





Vorig jaar waren wij tijdens onze IPA-reis te gast in Bremen. We hadden er, ondanks de natte weersomstandigheden, toch een leuke tijd en we werden zeer gastvrij ontvangen door de IPA-leden van Bremen. Volgend jaar staat voor IPA Bremen hun 60-jarig jubileum op het programma en zij hebben ons daarvoor uitgenodigd.



**60 Jahre IPA Bremen**  
1963 - 2023



Wir wollen mit Euch (nachträglich) das 60jährige Bestehen der IPA-Verbindungsstelle Bremen feiern.

Wann: 18. Januar 2024  
18-24 Uhr

Wo: Schnoor eleven, Wüstestätte 11

Save the date!  
Informationen zur Anmeldung folgen in Kürze




**IPA Bremen**  
**Kohlfahrt 19.-21. Januar 2024**

Freitag: Maritimer Abend ab 18 Uhr mit Matjesessen...  
Samstag: Stadtführung  
Kohlmarsch, Kohl und Pinkel, Party  
Sonntag: Verabschiedung und Abreise

Save the date!  
Informationen zur Anmeldung folgen in Kürze

# PARIS, NOUS VOICI !!



Na een lange, soms moeizame voorbereiding, was het op vrijdag 15 september eindelijk zover. Natuurlijk gingen we ook dit jaar met de ons vertrouwde busonderneming van All Drive uit België. De eerste opstapplaats was Schimmert. Daar stonden we dan om 06.30 uur met 27 personen gereed om aan ons "avontuur" te beginnen. Waarom avontuur? Parijs is een wereldstad met ontzettend veel mogelijkheden. Omdat er zoveel mogelijkheden zijn, had de organisatie van de reis ervoor gekozen enkele uitstapjes gezamenlijk te doen,

maar voor de rest iedereen de kans te geven de stad op eigen initiatief te onderzoeken. We waren tenslotte met 70 personen met misschien wel 70 smaken. Bovendien kun je, met zo'n grote groep, niet zomaar overal naar binnen gaan!

Een deel van onze medereizigers werd opgehaald bij de Geusselt te Maastricht en om 07.30 uur vertrok de bus vanuit Eijsden via Luik en Mons naar Parijs.



Er was al meteen een goede stemming aan boord. Ineens kreeg ik de indruk dat er een verstekeling aan boord was, maar achteraf viel dat toch wel mee.

Veel van onze medereizigers gaan regelmatig met ons op stap, dus het was een prettig weerzien. De eerste stop om 11.15 uur in de omgeving van Assevillers. Aangezien we op onze weg naar Parijs ook al langs ons hotel reden, werd er gekozen om eerst te stoppen bij het hotel om alvast in te checken, onze bagage af te zetten, onze kamer te bezichtigen en even de benen te strekken en de sanitaire voorzieningen op te zoeken. Nadat iedereen zijn kamer had, vertrokken we om 16.00 uur naar het centrum van Parijs, 30 kilometer vanaf het hotel. Ons reisdoel was de Eiffeltoren. Clara had de gebeden van Léon dit jaar duidelijk verhoord. Dat bleek ons al tijdens de reis. Ook de stad Parijs



baadde in het zonlicht. Wat ons wel al meteen opviel was de aanwezigheid van veel politie en militairen bij de Eiffeltoren. Eigenlijk logisch, want als je ziet hoeveel mensen zich op deze bijzondere plaats verzamelen, is goede zichtbaarheid en aanwezigheid van politie wel nodig. Natuurlijk hadden verschillende mensen de achtergrond van de Eiffeltoren uitgekozen voor een fotoshoot. Een bruidspaar stond daar in verschillende

standjes om de fotograaf te plezieren en zodoende prachtige bruidsfoto's te kunnen maken.

Over standjes gesproken. Er stond een meisje, meer dan een uur alleen met haar selfiestick en haar telefoon, foto's van zichzelf te maken in de meest vreemde standjes. Op verschillende plaatsen werd het lichaam geduwd en gepushed om er maar zo "voordelig" mogelijk uit te zien.

Apropos de Eiffeltoren. Indrukwekkend. Natuurlijk kennen we het bouwwerk, maar als je aan de voet staat, dan zie je meteen ook de imposantie ervan. Heel veel foto's gemaakt. Hierna om 18.45 uur terug naar ons hotel. Hotel INN is gelegen in Roissy direct in de omgeving van de luchthaven Charles de Gaulle. Erg veel verkeer onderweg en de rijkunsten van onze chauffeur Philippe werden nadrukkelijk op de proef gesteld. Ik kan hierbij zeggen: hij is geslaagd. Om 20.45 uur aan tafel waarna er nog lekker werd nagetafeld aan de bar. Verschillenden onder ons was het eigenlijk al goed geweest, zodat de kamers werden opgezocht. Mooie kamer met prima bedden.

Op zaterdag 16 september 2023 na een goed ontbijt vertrokken we om 10:30 uur richting Parijs naar Montmarte (martelplaats op de berg). De bedoeling was dat iedereen op eigen gelegenheid deze bijzondere plek en de directe omgeving zou gaan bezoeken. Echter, het liep anders.



Van de Franse politie en uit de lokale media hadden we vernomen dat de dreiging van aanslagen op Parijs nu erg nadrukkelijk was. De verhoogde waakzaamheid van de politie en militairen met automatische wapens, die we de dag van tevoren hadden gezien, werd ons nu meer duidelijk. Ook het bericht dat de eerste twee verdiepingen van de Eiffeltoren waren ontruimd en er een zeer verhoogde waakzaamheid bij alle bedrijfsaardigheden in het centrum van de stad was liet ons besluiten geen risico te nemen en wij onderbraken de rit naar Parijs bij een tankstation.



Na overleg besloten we te keren en gezamenlijk naar Aéroville, het grootste winkelcentrum van Frankrijk te gaan.

Iedereen had daar de gelegenheid lekker te lunchen, winkels te bezoeken en zelfs, ondanks dat de prijzen soms echt exorbitant waren, toch nog leuke koopjes te ontdekken. Tja, het was een alternatief, maar veiligheid staat voor alles!!

Om 16.00 uur vertrokken we naar ons hotel waar we om 18.45 uur aan tafel konden gaan voor ons avondeten.



Aangezien het risico voor een aanslag in de avonduren toch aanzienlijk minder was, gingen we om 20.15 uur naar de stad voor een imposante lichttour. Philippe kent de stad op zijn duimpje en hij werd op een bijzondere manier door Colette, vrouw van Léon ondersteund. Zij gaf voortdurend tekst en uitleg over wat we allemaal zagen. Het leuke hierbij was dat Colette, die met haar Franse tongval spreekt, ons op deze manier het bezoek aan de Franse hoofdstad een bijzondere sfeer gaf.

Prachtige tocht door de stad langs vele bezienswaardigheden. We gingen pal langs de Moulin Rouge, natuurlijk de Arc de Triomphe, de Champs-Élysées en de nu verlichte Eiffeltoren. Om 00.30 uur waren we weer terug in ons hotel. Moe maar voldaan!!

Op zondag werd het centrum van de stad voor het verkeer afgesloten, dus konden we hier niet naar toe. Sommigen van onze medereizigers wilden de stad gaan bekijken op eigen gelegenheid, maar de bus kon hen helaas niet naar de stad brengen. Dus zagen zij ervan af en gingen ze met ons mee naar een prima alternatief. Het kasteel en de tuinen van de zonnekoning van Frankrijk, naar Versailles.



Op de parkeerplaats voor het kasteel stopte naast ons een bus met Chinese gasten. Sommige dames waren gekleed in traditionele kleding. Een bijzondere aanblik. Natuurlijk wilde iedereen met hen op de foto.

Een van onze medereizigers liet zich dit buitenkansje vlak voor het kasteel van Versailles niet ontgaan.

Nou, jullie staan er mooi op, maar je had iets vrolijker mogen kijken.

De imponeringsdrift van Louis de 14de was duidelijk zichtbaar aan en in het kasteel. Prachtige schilderijen en natuurlijk veel portretten van hemzelf.

Ook de uitgestrektheid van de tuinen onderstreept "de grootsheid" van het Franse koningshuis.

Terug op de parkeerplaats werden we opgevangen door vele, meestal Afrikaanse, verkopers van allerlei spullen.



Leuke hebbedingetjes, paraplu's en dergelijke. Verschillende onder ons probeerden met hun afdingcapaciteiten de verkopers te bewegen hun prijzen naar een "redelijk" niveau te verlagen. Sommigen slaagden daarin, anderen waren daar niet zo bedreven in. Leuk gezicht.

Rond 16.30 uur vertrokken we weer uit Versailles naar ons hotel. Iedereen vol van allerlei indrukken, foto's te over en natuurlijk in het bezit van de echte Franse souvenirs!

Om 19.00 uur konden we al aan tafel. In onze planning stond dat we in de avond een boottocht zouden maken op de Seine. Echter er was plotseling een andere spelbreker. Er was een technisch mankement aan onze bus en chauffeur Philippe durfde het niet aan naar het centrum van Parijs te rijden. Hij durfde zelfs de thuisreis niet meer aan met deze bus. Daarom werd dat er 's nachts een nieuwe bus vanuit België naar ons hotel gebracht, waarmee we onze reis konden vervolgen.

We besloten daarom in het hotel te blijven en ons daar te vermaken. Nou..... dat is ons daar ook echt ge





lukt. We organiseerden een bingoavond in het hotel, drankjes voor iedereen en prijzen te kust en te keur. Omroeper van de avond waren Hennie en Frans. Zij zorgden als omroeper voor de “ernstige noot” van deze bingoavond.

De hele avond werd niet alleen gevuld met bingo. Pierre Simons, Cor Houben, Jo Frijns en vele anderen zorgden met vele liederen dat het supergezellig werd. Limburgse liederen, ons Limburgs Volkslied en andere schlagers uit ons Limburg en het aangrenzende buitenland repertoire werden ten gehore gebracht. Nee niet alleen de zangers die het voortouw namen, de hele groep zong mee uit volle borst.

Ook dit jaar werd de organisatie van de reis bij vele zaken geholpen door verschillende medereizigers. Natuurlijk bij het verstrekken van de drankjes in de bus,



voor het uitdelen loten en andere zaken. Hierbij stak Ronald ook de helpende hand uit. Deze jonge man werd door Léon extra in het zonnetje gezet door hem tijdens de bingoavond een heuse beker te overhandigen. Met een ovatie werd dit door alle reizigers ondersteund.



Ook Ada en Bert van Schaik werden speciaal in het zonnetje gezet voor alle hulp en steun in de organisatiefase naar de Franse collega's.

Tot 23.00 uur was het hele gezelschap in de sfeer van de zang en bingo. Hierna onderzochten enkelen onder ons separaat nog naar datgene de bar te bieden had.

Zondag geen boottocht, maar niet getreurd. Maandagmorgen na ontbijt vertrokken we rond 11:00 uur richting Parijs om alsnog een boottocht te maken op de Seine.

Bateaux Mouches was onze afspraak. Iedereen zocht een plekje op de boot. Gelukkig konden wij met een paar IPA-vrienden voor op het schip staan zodat we een goed beeld hadden van wat deze stad ons te bieden heeft.



Prachtige tocht langs vele bezienswaardigheden van de stad, natuurlijk nu vanuit een ander oogpunt.

Het moet maar nog eens gezegd worden. Clara was ons weer goed gezind. Het was prachtig weer met veel



zon. Voor de lezer die niet begrijpt wat het begrip Clara betekent. Voor elke reis gaat Léon als reisorganisator, eerst naar het klooster in Wittem waar hij een worst brengt naar de heilige Clara die dan na een goed gebed, voor goed weer zorgt tijdens onze reis.

Ook dit jaar werden alle reizigers door Léon verrast met een goody-bag. Een tas vol met allerlei spulletjes. Soms spulletjes die je eigenlijk al een tijdje had gezocht, maar ook met hebbedingetjes waar je nog niet eerder bij had stilgestaan.

Léon schooit die spulletjes allemaal bij elkaar bij de diverse middenstanders. Met naam genoemd: Promogifts Spaubeek; Huishoudelijke artikelen Lidwine Partouns Eijdsden; Kruidvat Eijdsden; Nora koekjes Gronsveld; Smeets tractoren Moelingen; Opreij Margraten;

Plus Custers Eijdsden; Colle Sittard, Plus Kleijnen Margraten en Kusters promogifts Spaubeek.

Een voorspoedige terugreis volgde. Rond 20:00 uur kwamen we aan in Eijdsden en de laatste groep reizigers werd om 20.45 uur afgezet in Schimmert. Einde van een mooie, maar opmerkelijke reis. Dat we genoten hebben bleek uit de verschillende reacties van onze medereizigers. Sommigen vonden het wel de gezelligste die ze ooit met ons hadden meegemaakt.

Dat belooft een uitdaging te worden voor onze reis volgend jaar.

Groet FMJ





# LEDENWERFACTIE **POLITIEACADEMIE** IN EINDHOVEN

**Maandag 18 september waren wij, Joep van de Broek, Henri Wanders, Aron Muijsenberg en ondergetekende, als ledenwerfers van de International Police Association, in de politieacademie te Eindhoven om bij de nieuwe lichting politiestudenten, nieuwe leden te werven voor onze vereniging.**

De politiebonden doen dit al jaren en de IPA is dringend toe aan verjonging en is nu ook op de academies aanwezig voor werving van nieuwe leden.

Henri had een mooie tafel ingericht met diverse IPA-spullen, zoals de IPA coins, diverse IPA-tijdschriften en informatiefolders.

Er was een lokaal voor ons gereserveerd waar wij met een PowerPointpresentatie informatie over de IPA konden tonen. We bezoeken de politieacademies in Nederland al jaren, maar dit jaar voor het eerst met een PowerPointpresentatie. Hierbij werd uitgelegd hoe de IPA is ontstaan en georganiseerd. Verder hebben we een aantal mogelijkheden en voordelen verteld die je met je lidmaatschap kunt doen.

Dit zijn onder andere de IPA huizen, de seminars op Gimborn en de mogelijk in het buitenland bij andere politie-eenheden in de keuken te kunnen meekijken.

Ook werden een aantal leuke activiteiten getoond die wij als IPA organiseren, waaronder het grot mountainbiken, EPP schieten, boogschieten en diverse andere activiteiten.

Er was veel belangstelling voor zowel de presentatie als de infotafel.

De nieuwe leden die zich ter plaatse inschreven kregen nog een welkomstgeschenk in de vorm van een paar snij-werende handschoenen, een houder om de handschoenen aan je koppel te hangen en een ResQMe. Dit is een handige kleine uitvoering van de zogenaamde life-hammer.

In totaal hebben we 23 nieuwe leden ingeschreven. 6 voor Limburg-noord, 8 voor Brabant Oost en 9 voor Limburg-Zuid. Bij de vorige werving op de academie, begin dit jaar, hebben we 17 nieuwe leden geregistreerd.

We zijn er nog lang niet maar wel op de goede weg. 4 december zijn we weer aanwezig op de academie voor de werving van nieuwe leden.

Groet, Evert Richter Contactsecretaris Limburg-zuid





# MOSSEL AVOND 18 NOVEMBER

## BIJ FRIENDS & ICEJOY BUNDE

Ook dit jaar organiseren we onze Mosselavond, een traditioneel eten ter herinnering aan de oprichting van onze vriendenclub, 12 november 1959. Zoals jullie kunnen zien aan de datum, bestaan we volgend jaar 65 jaar. Deze mijlpaal zullen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Het mosseleten dit jaar krijgt een extra kleur. De gastvrouw van de avond is oud collega Joyce Knubben. Zij wil er voor zorgen dat het een onvergetelijke avond wordt.

Wanneer iedereen zijn plaats heeft gevonden krijgen we om in de sfeer te komen, eerst een amuse aangereikt.



Natuurlijk staat mosseleten dominant op het programma. Maar ook de niet mosseleters komen echt aan hun trekken. Joyce biedt voor hen twee alternatieve gerechten aan. Saté en Schnitzel zijn twee veel gevraagde gerechten uit hun aantrekkelijke keuken. Daarnaast zal het nagerecht op een speelse manier worden geoffereerd. Ijs zal de prettige afsluiter worden.

De kosten van het eten zijn voor IPA-leden en Sympathisanten € 25,00 per persoon. Introducées betalen € 30,00 per persoon. Er is plaats voor ongeveer 70

personen, dus reageer snel, want helaas, vol is vol. Jullie kunnen je aanmelden uiterlijk voor zondag 12



november onze secretaris Jac, mail [limburg-zuid@IPA-Nederland.nl](mailto:limburg-zuid@IPA-Nederland.nl) met vermelding wat jullie willen eten en natuurlijk met hoeveel personen we jullie mogen verwachten.

Wel graag ook voor 12 november het bedrag over maken op rekeningnummer Ibanummer: NL 15 Rabo 0149 2973 35 t.n.v. IPA District Limburg-Zuid te Kerkrade met als vermelding "Mosselavond".



Wij zijn ervan overtuigd dat het een bijzondere avond wordt, in een prettige omgeving en sfeer, met heerlijk eten. Tot 18 november. Aanvang 18.00 uur.

FMJ





# EUREGIO ACTIVITEITEN 2023

## NOVEMBER

18	18.00	Mosselavond "Brasserie Friends" in Bunde	Limburg-Zuid
29	19.00	Najaar workshop	Limburg-Zuid

## DECEMBER

01	19.00	Weihnachtsabend mit Ehrungen	Aken
05	19.00	Weihnachtsgans und Hexen	Heinsberg
14	19.00	Kerstkielen	Limburg-Noord
16	13.00	Euregionaal Kerstfeest	Belgisch Limburg

# EUREGIO ACTIVITEITEN 2024

## JANUARI

05	18.00	Nieuwjaarsreceptie	Limburg-Noord
12	19.00	Nieuwjaarsborrel "Oos Heim" in Margraten	Limburg-Zuid
27	10.00	Workshop pindakaas maken Maastricht	Limburg-Zuid
27		Super Moules Barchon	Luik

## FEBRUARI

27		Bowling Waremme	Luik
----	--	-----------------	------

## MAART

13	19.00	Paasworkshop	Limburg-Zuid
15	19.30	Bowlen in Velden	Limburg-Noord
20	19.00	DistrictsLedenVergadering	Limburg-Zuid
23		Banquet Grill-on-Vert	Luik

## APRIL

11	19.00	Chocolade workshop Rousseau Sittard	Limburg-Zuid
24	14.00	Voorjaarswandeling	Limburg-Noord
??		Petanque Stockay	Luik



MEI		
27/4 – 5/5	Familie/gezinsdag	Limburg-Zuid
11	Forelvissen (in Reuver)	Limburg-Zuid/Noord
24 18.00	Karten in Swalmen	Limburg-Noord
26	Memorial Day	Limburg-Zuid
31	IPA Wandeltocht Heuvelland	Limburg-Zuid/Noord
??	Commemoration Ciemetière Am.	Luik
JUNI		
08 of 28	Rallye Auto Motos	Luik
14 of 26	Grand Tour de la Baltique	Luik
22 14.00	Ken uw provincie/Museum Leopb.	Belgisch Limburg
JULI		
14 14.00	Schieten bij St. Thomas/Blerick	Limburg-Noord
AUGUSTUS		
31	Schützenfest	Aken
SEPTEMBER		
07 07.30	Airbornmars in Oosterbeek	Limburg-Noord
20 t/m 24	Busreis Duitsland	Limburg-Zuid
?? 18.00	BBQ in Venray	Limburg-Noord
OKTOBER		
01 t/m 05	Waalse week incl. 04 okt	Limburg-Zuid
02-06	Busreis	Heinsberg
04	Mountainbike-tocht	Limburg-Zuid
10 14.00	Najaarswandeling	Limburg-Noord
19 of 26	BBQ Fagnes	Luik
?? ??	Tour de Limburg ??	Limburg-Zuid
NOVEMBER		
09 19.00	Mosselavond	Limburg-Zuid
27 19.00	Najaar workshop	Limburg-Zuid
?? 20.00	Boogschieten in Tienray	Limburg-Noord
??	“Night of the Proms” in Antwerpen	Limburg-Zuid



## DECEMBER

05	19.00	Weihnachtsgans und Hexen	Heinsberg
06	18.00	Weihnachtsfeier mit Ehrungen	Aken
14	13.00	Euregionaal Kerstfeest	Belgisch Limburg
19	19.00	Kerstkien	Limburg-Noord

### WORKSHOP PINDAKAAS MAKEN (MARINA). ZATERDAG 27 JANUARI VAN 10.00 TOT 11.30 UUR.

Er wordt verteld over de geschiedenis van pindakaas en de geschiedenis van De Pindakaaswinkel. Met naturel pindakaas uit een ton en diverse ingrediënten creëert eenieder tijdens de workshop zijn/haar eigen pindakaas variant/smaak.

Voor Maastricht geldt dat dit buiten de reguliere openingstijden mogelijk is voor maximaal 12 personen per workshop. De workshop duurt in totaal 1,5 uur en de kosten zijn € 22.50 per persoon.

Zie ook de website: [Maastricht - De Pindakaaswinkel](#)

### CHOCOLADE WORKSHOP (EVERT) DONDERDAG 11 APRIL BIJ DE CHOCOLADEFABRIEK VAN ROUSSEAU TE SITTARD VAN 19.00 TOT 21.00 UUR.

Maximaal 20 personen en de kosten zijn € 25,00 per persoon. Minimumleeftijd is 16 jaar. Atelier Rousseau Chocolade, Langs de Hey 11 te Sittard.

Tijdens de workshop krijgen de gasten eerst uitleg over cacao en chocolade en diverse demonstraties. Hierna maken de deelnemers zelf een eigen wensplaat van chocolade, die ze natuurlijk mee naar huis mogen nemen.

### VAN 1 T/M 5 OKTOBER. DE WAALSE WEEK,

echt iets anders dan de Waalse Pijl. Onze penningmeester Ger Rietveld woont in Hombourg in het Waalse gedeelte van België. Hij wilde, naar goed voorbeeld van Sjeff Moonen, die verleden jaar de Tour de Limbourg organiseerde, volgend jaar deze Waalse week organiseren. De Waalse week bestaat uit diverse activiteiten, zoals wandelen, klimmen, mountainbiken, survivalparcours, bezoek binnenkant stuwdam, ontmoeting Waalse collega's enz. Ger denkt er hierbij aan, dat op vrijdag 4 oktober de mountainbiketocht zal worden georganiseerd. Iedereen kan zich voor alle activiteiten inschrijven, maar uiteraard ook per activiteit.

**Noteer het in je agenda. Een duidelijk en compleet programma komt er nog aan.**

### Ieder jaar weer een scala aan activiteiten!

Denk nou niet dat jullie alleen mogen deelnemen aan de activiteiten van je eigen District. Ook onze Euregiopartners nodigen ons van harte uit, deel te nemen aan hun activiteiten. Willen jullie meer informatie hierover, neem dan contact op met onze secretaris Jac.

Zoals jullie gewend zijn staat in onze Kroniek informatie over onze geplande activiteiten. Voor zover mogelijk zal er achteraf van de gehouden activiteit een verslagje worden gepubliceerd. Leuk om het te herbeleven of is het een kans om te zien wat je hebt gemist. Misschien wel een reden om aan een volgende activiteit deel te nemen?

## Advertentie



# BERT VERTELT



Ons lid, Bert Spoelstra, is een schrijver van verschillende authentieke politieromans. Van zijn hand verschenen vele boeken. Om er maar een paar te noemen: *Speed*, *Vuil Geld*, *De gehangen man*, *Bad Moon Rising*, *Operatie Raghadan* en nog vele andere.

Daarnaast schrijft hij ook korte verhalen. Zijn vrouw en hij zijn zeer reislustig. Deze korte verhalen geven een kleine inblik in hun reisbelevissen. Met zijn toestemming plaats ik hier een verhaal.

FMJ

## EENDENBORST

Door mijn schrijverschap ben ik jarenlang lid geweest van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaad-auteurs (GNM). Dat lidmaatschap beïnvloedde de verkoopcijfers van mijn boeken nou ook weer niet bepaald in positieve zin, maar het droeg wel bij aan mijn gevoel een échte auteur te zijn...

De samenkomsten van dit genootschap -en dat vond ik wel problematisch- vonden steeds plaats in die van zelfoverschatting ronkende stad Amsterdam. Problematisch, omdat je daar nergens je auto kwijt kunt en de laatste trein richting Zuid-Limburg zo'n beetje om 21.30 uur vertrekt. Of vertrok, want ik heb het over jaren geleden en van de huidige geldende dienstroosters van de NS ben ik niet op de hoogte.

Een keer per jaar kwamen de leden bijeen voor het zogenaamde "Mystery-Diner" waarbij van een vier- of vijfgangenmaaltijd kon worden genoten, overspoeld door hele sloten drank. Alleen wegens dat laatste al, was zelf naar de hoofdstad rijden niet aan te raden.



Die samenkomst vond jarenlang plaats in het zogenaamde "Ship Chandlers Warehouse" een voormalig pakhuis waarin de tijd stil gestaan leek te hebben. Ooit kwamen hier de bemanningen van VOC-schepen hun inkoop doen voor een lange vaart naar de Oost.

Het Genootschap was zo'n avond de enige gast. We waren ook niet met zo heel veel man; hooguit dertig tot veertig. Ik heb het nu over de jaren negentig van de vorige eeuw.

We vormden een heel gemêleerd gezelschap van auteurs, uitgevers en journalisten die normaliter als recensenten optraden. Terwijl de leden binnendruppelden en verzamelden in de "rookkamer" steeg het alcoholgebruik met rasse schreden. Ik bevond me in goed gezelschap van Thomas Ross, René Appel, Wil Simon, Rinus Ferdinandusse, Lydia Rood en nog meer bekenden en ook minder bekenden (zoals ikzelf) uit het schrijverswereldje.

Ondanks het feit dat de gangen van het diner met veel bombarie werden opgediend, waren de porties van het Haagse soort. Met andere woorden, als je na de laatste gang van tafel opstond, was deze Bourgondiër nog steeds hongerig...

Ik reed op zo'n dag naar Haarlem waar mijn uitgeefster woonde. Samen met haar nam ik dan de trein naar Amsterdam waar we bij aankomst gelijk met een maaltijd in een lokaliteit in de buurt van het station begonnen. Even en alvast een bodempje leggen, noemden we dat. De avond zou nog lang worden, want na het diner gingen we meestal met een paar man aan de slinger in het uitgaanscentrum. Meestal reden we rond drie uur in de morgen met een taxi terug naar Haarlem, waar ik dan bleef slapen om de volgende dag, enigszins katterig, terug te rijden naar het Donkere Zuiden.



Enfin, bij de gelegenheid van zo'n Mystery Diner in het VOC-pakhuis, werd een grote schotel voor mij neergezet, overkoepeld door zo'n ouderwetse stolph van vermoedelijk zilver. Met een gebaar dat voor elegant moest doorgaan, nam de gourant de stolp weg. Hij maakte daarbij nog net geen triomfantelijk geluid. In het midden van de schotel lag iets, dat nog het meeste weg had van een stukje vergeten vlees. Alsof men de schotel na de vorige maaltijd niet goed afgewassen had.

Toen ik verbouwereerd naar het hoe en wat van dat restant vroeg, kreeg ik als antwoord "Eendenborst, meneer!"



Ik prees mezelf gelukkig met de voorafgegane maaltijd en zette mijn mes maar in die "borst".

Jaren later stond ik met mijn lief en nog een paar anderen rillend van de kou rond een kampvuurtje midden in de Libische Sahara, zo'n vijftienhonderd kilometer ten zuiden van Tripoli.

Een donkere nacht met een grootse sterrenhemel. Ondanks de woestijnkoude, was de sfeer opperbest en niemand had al zin om in z'n kleine koepeltentje te kruipen.

Ik vertelde de anderen verhalen over de Mystery Diners die ik had genoten en bracht natuurlijk ook het verhaal van de keer dat eendenborst op het menu had gestaan. En hoe me dat stukje vlees -wat de grootte van de portie betrof- was tegengevallen.

In ons gezelschap stond ook een gepensioneerde huisarts, ergens uit de Randstad vandaan.

Hij luisterde aandachtig. Op zijn neus stond een ouderwets brilletje met ronde glazen en zijn bijna kale hoofd werd bedekt door een kleurrijke, wollen muts uit het Andesgebergte. Uit Peru, Bolivia of weet ik veel uit welk Zuid- of Midden-Amerikaans land hij dat ding ooit had meegebracht. Die muts deed aan het carnaval denken en kwam op deze plek in de Sahara natuurlijk helemaal belachelijk over. Maar hij was lekker warm, zei de dokter en bovendien had ie lak aan de mening van de anderen over zijn gekleurd hoofddekseel.

**Na mijn verhaal over de eendenborst aangehoord te hebben, keek hij me nadrukkelijk aan en sprak, enigszins lijsig, de volgende wijze woorden:**

"Nu kan ik mij, gelet op het feit dat op deze planeet een eend tot de vogelachtige wezens behoort -dus niet tot de zoogdieren- ook niet geheel aan de indruk onttrekken dat de borst van een dergelijk dier -qua omvang- veel zou moeten voorstellen!"

Bert Spoelstra  
[www.bertspoelstra.nl](http://www.bertspoelstra.nl)

# (CONCEPT) NOTULEN BESTUURS- VERGADERING 5 SEPTEMBER 2023

## Aanwezig

Frans Mouchart  
Jac Couvée  
Léon Dodemont

Sjef Moonen  
Ger Rietveld  
Maria Schillings

## Afwezig met kennisgeving

Jos Hardy  
Evert Richter



## 1. OPENING

Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.

## 2. VASTSTELLEN AGENDA

De agenda wordt vastgesteld zoals deze voorligt.

## 3. MEDEDELINGEN

### ■ Voorzitter

We hebben ruim 80% oudere leden, waarvoor zeker activiteiten worden georganiseerd. Daarnaast moet de focus ook liggen op activiteiten voor onze jongere leden.

Daarom is het belangrijk om de activiteiten voor jongeren in 2024 nu al te koppelen aan een datum en deze dit jaar nog via mail te verspreiden.

### ■ Secretaris

Voorgestelde data bestuursvergaderingen 2024: 9-01/ 12-3/ 7-5/ 2-7/ 3-9/ 5-11. Data worden door de vergadering goedgekeurd.

■ Van 2 leden het verwijt gekregen dat de Kroniek te zichtbaar als politie wordt bezorgd. Contact gehad met Gerard Vlek. Wordt opgelost middels een velletje papier op de voorkant.

### ■ Penningmeester

Ger geeft aan dat hij te allen tijde, liefs vooraf, betrokken moet zijn bij alles wat met de financiën te maken heeft.

## 4. GOEDKEURING NOTULEN 4 JULI 2023

De notulen worden onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd.

**5. EUREGIOVERGADERING 5 OKTOBER**, aanvang 18.00 uur De Euregiovergadering zal plaatsvinden in Eetcafé Riekelt, Rijksweg 184, 6247 AN Rijkholt. Bij aanvang krijgen de deelnemers een soepje en 2 broodjes. Namens Limburg-Zuid zullen Jac, Marina (notulist), Ger en Léon aanwezig zijn vanaf 17.30 uur.

## 6. ACTIVITEITEN 2023

- 15-19 sept Busreis Parijs Léon /Sjef/Frans

- 70 deelnemers inclusief chauffeur
  - 05 oktober Euregiovergadering
  - 28 oktober Euregiodag Roermond Limburg-Noord
  - 7 november Bestuursvergadering Kerkrade Bestuur
  - 18 november Mosselavond Ger & Evert/Frans  
Max 70 deelnemers, kosten 25 euro
  - 29 november Workshop Frans & Jolanda
  - 12 januari '24 Nieuwjaarsborrel Sjef
- Gezien met name het succes van dit jaar wordt er besloten om de nieuwjaarsborrel permanent te organiseren in Oos Heim te Margraten.

## 7. DEELNAME BESTUURSLIEDEN AAN EUREGIO ACTIVITEITEN

- Woensdag 11 oktober Herfstwandeling Limburg-Noord
- Vrijdag 01 december Weihnachtsfeier IPA Aken  
Frans Jolanda Jac Sjef en Monique
- Dinsdag 05 december Weihnachtganz/Hexen IPA Heinsberg  
Jac Wanda Marina Frans en Jolanda
- Donderdag 14 december Kerstkielen Limburg-Noord  
Jac Norvino Marina Jordy
- Zaterdag 16 december Euregionaal kerstfeest Belgisch Limburg  
Léon en Colette Sjef en Monique

## 8. ACTIVITEITEN 2024

We hebben onze vaste activiteiten, die ieder jaar terugkomen, nu aangevuld:

- 09 januari Bestuursvergadering Maastricht (Bestuur)
- 12 januari Nieuwjaarsborrel Oos Heim (Sjef)
- 27 januari Workshop pindakaas maken (Marina)
- 12 maart Bestuursvergadering Kerkrade (Bestuur)
- 13 maart Paasworkshop (Jolanda en Frans)
- 20 maart DLV (Bestuur)
- 11 april Chocolate workshop Rousseau Sittard (Evert)
- 19 april ALV politieacademie Apeldoorn (Frans)
- Voorjaarsvakantie Familie-/gezinsdag (Jac/Frans)
- 07 mei Bestuursvergadering Maastricht (Bestuur)
- 26 mei Memorial Day (Sjef) (Verzoek van Frans om met meer personen aanwezig te zijn)
- 31 mei IPA Wandeltocht Heuvelland (Ger)



- 02 juli Bestuursvergadering Kerkrade (Bestuur)
- 03 september Bestuursvergadering Maastricht (Bestuur)
- 20 t/m 24 sept Busreis Duitsland??? (Léon /Sjef)
- 01 t/m 05 okt Waalse week (Ger)
- 04 oktober Mountainbiketocht Heuvelland (Ger)
- 05 november Bestuursvergadering Kerkrade (Bestuur)
- 09 november Mosselavond
- 22 november Voorzittersoverleg te Wassenaar (Frans)
- 27 november (Kerst)workshop (Jolanda en Frans)

#### Mogelijkheden:

- Funvalley
- Night of the proms 2024
- WIE IS DE MOL
- Oorlog museum Overloon/kleine speurtocht
- Escaperoom mysterie.
- Valkenburg
- Toverland

Leuke activiteiten, maar we moeten daar nog een keuze uit maken. We streven er eigenlijk naar, maximaal elke maand een activiteit voor de leden te organiseren. Soms is dat niet mogelijk.

#### 9. RONDVRAAG

##### ■ Léon:

2019 hebben we groots uitgepakt met het 60-jarig. In 2024 bestaan we 65 jaar op 12 november. Hier komen we nog op terug.

Ingrid Schäfer is ernstig ziek. Ger zal namens IPA Limburg-Zuid een bloemetje laten bezorgen.

##### ■ Frans:

Waar houden we dit jaar het bestuur etentje? Vanuit enkele bestuursleden wordt de optie Zwarte Madonna in Vaals genoemd. Jac zal dit bekijken.

#### 10. SLUITING

De vergadering wordt door de voorzitter om 21.30 uur onder dankzegging gesloten.

# 14-DAAGSE MOTOR TOERTOCHT

## OVER DE BALKAN JUNI 2023

Voor de lezers/geïnteresseerden wat info vooraf. Even kort voorstellen: Roger, routeplanner, navigator en alleskunner, bestuurder van een BMW R1250 GSA, met werkelijk alles d'r op en d'r aan. Een navigatiesysteem met een display zo groot als een tablet. Niets kon hem ontgaan zoals de veelvoorkomende flietsers. Hub, BMW R1200 RT en Cor Houben (IPA lid), BMW R1200 GSA. Samen tikken we bijna de 200 jaar levenservaring aan waarvan ik de meeste voor mijn rekening neem. Dat laatste voor alle duidelijkheid.



De jeugd heeft de toekomst zal ik maar zeggen. Mens en machine dienen in topconditie te verkeren maar

dat hoef ik niet uit te leggen. Pech en een ongelukje zitten in een klein hoekje. De dagen werden begonnen rond de klok van 09.00 uur en aankomst in de hotels was steeds rond de klok van 18.00 uur. De route was gepland via Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, Montenegro, Bosnië, Slovenië, Italië, Zwitserland, Oostenrijk en tenslotte Duitsland. Totale afstand ongeveer 5000 km, inclusief verkeerd gereden km's die eveneens prachtig waren.

**DAG 1, 17 JUNI** kan de boeken in als bloedheet en een snelle tocht over de Duitse autobanen. Je moet toch ergens beginnen.

**DAG 2, 18 JUNI.** Route gepand via de Duitse Alpenstrasse. Prachtige wegen, overzichtelijke bochten, goed asfalt zoals we dat van de Duitsers gewend zijn. Eindstation van deze dag was een echt Motorhotel in het Oostenrijkse Sankt Margarethen im Lungau. Een echte aanrader. Alleen de naam al. De dames waren gekleed in traditionele klederdrachten. Werkelijk prachtig. Het oog wil tenslotte ook iets!! De tocht was genieten van begin tot aankomst.

**DAG 3, 19 JUNI.** Op naar Rijeka in Kroatië. Vanaf deze dag werd het allemaal wat serieuzer en bleek goede stuurmanskunst een must. Man en motor werden niet

gespaard. Veel, heel veel schakelwerk om de tractie op het achterwiel te houden om goed door de bochten te komen. Af en toe wat rommelig asfalt, maar ook vele geitenpaden half verhard maar ook onverhard. Terwijl de navigatie "verhard" aangaf was daar zeker geen sprake van. Wel gaf de navi aan "geschikt voor GS motoren". Een compliment gaat dan ook in deze uit naar Hub die met z'n RT toch maar mooi de onderkant van de machine wist te sparen. Zijn motorcross verleden deed hem zichtbaar goed. Chapeau. Talrijke bochten op mooi en minder mooi asfalt waren ontelbaar.



**DAG 4, 20 JUNI.** Split. Ook nu gaf de navi aan "GS wegen". Vandaag was een echte uitdaging. De Sloveense Alpen onderscheiden zich van de overige Alpenlanden in de vorm van smalle, onoverzichtelijke wegen met veel vuil op de weg. Als motorrijder zit je daar niet op te wachten. Vele vergezichten kwamen op ons af. De plaatse-lijke bevolking trekt zich overigens weinig aan van ons en scheurden met hun auto's knalhard over dezelfde wegen. Ook kwam ons regelmatig een vrachtauto of tractor!!! tegemoet. Is dan wel even schrikken. Italië, Zwitserland en Duitsland hebben voor elke bult en pass wel een naam. Hier bleven ze naamloos maar zeker zo mooi.

**DAG 5, 21 JUNI.** Dubrovnik. Was het gisteren veel schakelen, nu waren het lange en overzichtelijke bochten die met de nodige snelheid genomen konden worden. De borden met snelheidsbeperkingen volgden zo snel achter elkaar op dat je op een gegeven moment niet meer wist wat de max. snelheid ter plaatse was. Machtig bochten werk. Flitsers te over. Maar zoals al aangegeven, Roger ontging niets op zijn grote display. Niet onbelangrijk, blijf vooral binnen de doorgetrokken witte lijnen. Het overschrijden doen zij wel. Het was deze dag overigens wederom bloedheet dus werd er veel gedronken. De kust is een belangrijk verdienmodel. Roger had de route gepland via Natuurpark Biokovo. Een echte aanrader. Stuurmanskunst was ook nu nuttig. Via smalle weggetjes, zo smal dat auto's regelmatig moesten insteken om de bochten te kunnen



maken. Het gebied is 19.550 hectaren groot. Het hoogste punt is 1762 meter alwaar een heus uitzicht punt boven de rotsen was gesitueerd compleet van glas. Werkelijk uniek.

Het was voor ons natuurlijk nog niet hoog genoeg. Wat bleek, er was nog een 7 km lange weg naar het allerhoogste. Er was gelukkig een piepklein kroegje om de dorst te lessen. Via dezelfde weg terugsturen was wederom een uitdaging. Machtig. Niet onvermeld mag blijven dat je overal koeien, schapen en wilde paarden tegenkwam. Wat de laatste categorie betreft hebben we met eigen ogen kunnen waarnemen hoe zij hun populatie in stand houden. Drukdoende vond toekomstig moeder het goed voor nazaten te zorgen terwijl pa-paard het wel goed vond hetgeen aan het wit van de ogen te zien was. We hebben dit tafereel wegens privacyoverwegingen niet opgenomen.

**DAG 6, 22 JUNI.** Trebjesa Montenegro. Slechte wegen en zeer slechte bestuurders die nergens rekening mee hielden. Het bochtenwerk was wel weer uitdagend. Als je in dit land niet hoeft zijn zou ik er wegblijven. In Trebjesa, vlak voor aankomst in het hotel, reden we niets vermoedend over de zeer slechte wegen waar opgeschoten jeugd bijthonden op ons afstuurden die hun uiterste best deden ons al blaffend bij te houden. De jeugd had er zichtbaar grote schik in. Het hotel was verbluffend goed. 24 uren bewaking bleek hier noodzakelijk. Man in een prachtig "BOA" pak hield alles in de gaten.

**DAG 7, 23 JUNI.** Naar Sarajevo in Bosnië. Ook vandaag liet de navi ons behoorlijk in de steek. Verharde wegen bleken geenszins verhard. We stuurden naar een prachtige pas, maar werden na 20 km door wegwerkers teruggestuurd. 40 km extra maar het waren wel mooie km's. We zagen vele auto's (Montenegro) zonder kenteken en vroegen ons af van wat als? Verzekeringen? Roger vervolgde de uitgezette route niet vermoedend dat dit een wel zeer onverharde weg was. Let op, dit was erger dan je kunt voorstellen. Eenmaal de "weg" ingestuurd was er geen weg terug. Steil en feitelijk voor





motoren ongeschikt, reden we 40 (veertig!) km in de eerste versnelling deze bult over. Het crossverleden van Hub kwam ook nu zeer goed van pas. Dat zijn RT niet de bodem raakte is een raadsel. Ware stuurmanskunst. Na aankomst keken we elkaar aan en vroegen ons af of dit ooit de bedoeling is geweest van de Afdeling Cartografie van Montenegro. Maar eind goed al goed. We hebben het overleefd. Europese regelgeving over CO2 uitstoot hebben ze hier nog nooit van gehoord. Onze Europarlementariër Frans Timmermans heeft nog een hoop werk te verzetten.

**DAG 8, 24 JUNI.** Prijedor Bosnië. Dit zou mijn, Cor, dag worden. Lange overzichtelijke bochten, afgewisseld met hier en daar weer wat onverhard of vervuilde wegen. Tijdens mijn uitzending naar Bosnië was ik gestationeerd in het plaatsje Busovaca. Natuurlijk moest dit op mijn verzoek bezocht worden om eens te zien of er grote veranderingen hadden plaatsgevonden. Op de voormalige plaats van ons onderkomen was nu een voetbalstadionnetje gebouwd. De grote scholen net zoals het aftandse politiebureau waren er nog steeds. We stopten even voor koffie in een plaatselijk hotel. De bediende, een jonge man, voorzag ons van de versnaperingen waarop Roger een gesprek met hem aanging. Roger kende mijn verhaal dat ik in december 1999 de rol van Sinterklaas had gespeeld in de grote aula van een van de scholen. Roger vroeg hem of hij zich dit voorval kon herinneren. Tja, geloof het of niet, hij herinnerde zich dat nog en vulde aan dat er snoepgoed werd uitgedeeld vanuit een mp-jeep (KMar) en een grote legertruck met bruikbare goederen voor de scholen. Hilariteit alom toen Roger duidelijk maakte dat ik die Goed Sint was. We gaven ons daarop de hand en hoefden de rekening niet te betalen. Voor wat hoort wat, toch?

**DAG 9, 25 JUNI.** Ljubljana Slovenië. Mooie bochten, goede wegen maar ook vandaag liet de navi ons regelmatig

in de steek. We bezochten een cafeetje waar mannen druk bezig waren bier en schnaps te drinken en druk pratend. Even zo vrolijk stapten zij op brommer, fiets of auto en reden weg. Ongelofelijk. 's-Lands wijs 's-Lands eer? Verraderlijk met al die bochten en witte lijntjes.

**DAG 10/11, 26 JUNI.** Aplis Italië. Kan de boeken in als verregend. Ongelofelijk. Hagelstenen als biljartballen. We hadden zomerkleding aan die in enkele minuten zeiknat was. Wisselen of regenbroek? Het zou er die dag niet droger op worden. Dan is motorrijden plotseling echt niet leuk. En dat in het land van OLH, Paus en maagd Maria. Ongelofelijk en snel vergeten.

**DAG 12/13, 27/28 JUNI.** Innsbruck/Bonndorf Schwarzwald. Direct het gas erop. Prachtige passen, heel goed wegdek en vele ruime bochten die met gepaste snelheid genomen konden worden. Het bleek dat we niet alleen op de wereld waren zoals dat wel vaak het geval was op de Balkan. Noemenswaardig in deze was Pass de Gardena, 1850 m hoog. Vele bergen in de Dolomieten dragen namen maar deze was van echte schoonheid. Jaarlijks opgenomen in de Giro. Dus ook nu was het oppassen geblazen. Vele fietsers sleepten zich naar boven om zich daarna naar beneden te storten. Een lust voor het oog met al die durfals. Uiteraard reden we ook over de Brenner om uiteindelijk in Innsbruck te arriveren wat nog een behoorlijke kluiw was met alle wegwerkzaamheden etc. dag Dag 14. 30 juni. De volgende ochtend werd koers gezet naar het geliefde bochtenparadijs Schwarzwald. Het vulde als thuis-komen. Heerlijk. Echter, het regende de eerste uren als een waanzinnige. De bochten werden opeens een glibberige achtbaan. Na enkele uren kon toch nog de regenkleiding uit en kwamen we alsnog droog aan in Ons Welten.

Met vriendelijke groet, Cor Houben.

DENK NOG EENS TERUG AAN JE EIGEN ERVARINGEN BIJ DE POLITIE. DE VERHALEN VAN JO KAISER ZIJN NATUURLIJK NIET MEER VAN DEZE TIJD, MAAR MET EEN NOSTALGISCHE KNIPOOG KUNNEN WIJ ONS WELLICHT VOORSTELLEN HOE DE WERELD VROEGER OP OOM AGENT AFKWAM.

# POLITIEVERHALEN DOOR JO KAISER



## M'N KLOMPENFOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.

Het was een hele consternatie in de hal van het politiebureau. Een zestal collega's trachtte een man in hun midden te kalmeren, die met rood aangelopen hoofd tierde en vloekte van jewelste.

Toen ik dichterbij kwam, herkende ik hem onmiddellijk. Als woonwagenbewoner was hij vaker voor kleine overtredingen in aanraking met de politie gekomen.

Zijn typisch gevoel voor vrij leven leverde hem regelmatig problemen op.

De verweerde kop, gebruind door het buitenleven, stak duidelijk af tegen het wit van de uniformhemden.

Zijn vlaskleurige haardos stond wild overeind. "Het is hier een grote klotezooi. Jullie allemaal zijn nog nietes in staat je eigen zakies te regelen."

Hij brulde deze niet mis te verstane woorden in de kring van uniformen en prikte daarbij zijn wijsvinger dreigend in de lucht.

Omdat ik weinig behoefte had me met deze toestand te bemoeien, liep ik langs de groep om in de agentenwacht eerst een bak koffie te drinken voordat ik de straat opging.

Op het moment dat ik hen passeerde, brulde de man in mijn richting: "Hé snor, jij kent me. Kom es effe!"

Hierna drong hij zich door de kring heen en kwam me achterna. "D'r wordt hier gejat", schreeuwde hij.

Om te voorkomen dat de scheldpartij zich door het hele bureau verplaatste, bleef ik staan. Ik zag, toen ik me had omgedraaid, dat hij geen schoenen aan had.

Wel een paar zwarte sokken met grote gaten.

Hij had kennelijk mijn blikken gevolgd, want hij reageerde prompt: "Ja, je ziet het goed. M'n klompen zijn gejat. Hier bij jullie in het prachtige pelisiektrot! Eerst mot ik me melden en dan worde me klompe gejat. As je maar weet dat ik niet zonder klompe weggaat!"

Ik liet hem uitrazen. Zijn adamsappel, die even tevoren als een pingpongbal door zijn keel schoot, was weer enigszins tot rust gekomen. Iets gekalmeerd gaf hij antwoord op mijn vragen. Wat was er gebeurd?



Omdat hij zijn woonwagen weer eens op een plaats had gezet waar dat verboden was, en tot overmaat van ramp de hond de rododendron van een vooraanstaand burger had opgevreten, was hij bekeurd.

Natuurlijk was hij het met die bekeuring niet eens geweest.



Om dat nog eens duidelijk te maken was hij vanmorgen naar het politiebureau gekomen. Zoals het bij veel woonwagenbewoners de gewoonte is, had hij bij de voordeur zijn klompen uitgedaan. Netjes had hij ze naast elkaar op de trap voor de ingang gezet en hij was op kousenvoeten naar binnen gelopen.

Toen hij na een onderhoud met de wachtcommandant weer naar buiten liep, waren zijn klompen verdwenen!

Samen liepen we naar buiten. Waar we ook rondkeken, de klompen waren niet meer op de plaats waar hij ze had achtergelaten. Het was een vervelende situatie.

Ik kreeg al spijt dat ik die dag het bureau aan de voorzijde betreden had.

De collega's die tevoren met de man gebakkeleid hadden, liepen opvallend gehaast het bureau in.

Terwijl ik overlegde wat te doen, viel mijn oog op een arbeider van publieke werken die ijverig bloembollen uit de border van de brandweerkazerne haalde. Naast hem stond een wagentje waarop nieuwe bloeiende plantjes stonden.

Keurig harkte hij het afval bijeen en deponeerde dit in een grote bak. Die was met zijn werk begonnen naast de ingang!

Vriendelijk nodigde ik de benadeelde uit even mee naar binnen te gaan. Met een overdreven hoffelijk gebaar hield ik de deur van de wachtkamer open. Verbaasd nam hij plaats. Hij was nog verbaasder toen ik hem even later een kop koffie serveerde.

Slurpend dronk hij de koffie van het schoteltje. Ik liet hem alleen, liep naar buiten en ging in een looppas

naar de tuinman die juist zijn gereedschap bijeen had geraapt en dit op het grijze accuwagentje laadde.

In het kort legde ik hem de situatie uit.

“Klompen?”

Hij herinnerde zich er niets van.

“Ik zal zekerheidshalve kijken, of ze onder het tuinafval zijn gekomen.”

Met zijn grote handen woelde hij door de gevulde vuilniszak.

Omdat de tijd drong, begon ik ijverig mee te zoeken.

Even later viste ik triomfantelijk de eerste klomp uit de rommel, al gauw gevolgd door de tweede!

Fluitend kwam ik de wachtkamer binnen en hield ik de eigendommen zegevierend omhoog.

“Goed dat er politie is”, zei ik.

“Iemand van de administratie had ze afgegeven bij de afdeling gevonden voorwerpen”, loog ik daarna.

De woonwagenbewoner nam de klompen met een knikje in ontvangst.

“Aan je hemd te zien is het op die afdeling wel een lerezooitje”, bromde hij, terwijl hij met een knipoog de deur uit liep. Bij de ingang draaide hij zich nog even om en riep: “Goed dat er politie is!”

Jo Kaiser

**Oud-collega Jo Kaiser begon in 1964 aan de Politie-school Doenrade met zijn opleiding voor de toenmalige gemeentepolitie van Heerlen. Zijn jarenlange werk bij de geüniformeerde dienst inspireerde hem tot het schrijven van korte verhalen uit zijn politiepraktijk in het Heerlense. Vanuit de politiepraktijk werd Jo Kaiser docent aan de Politie-school te Heerlen waar hij tot zijn pensionering werkzaam bleef.**

Zoals hij zelf zegt zijn takt, humor en mensenkennis de beste wapens van een politieagent, naast uiteraard het juist omgaan met pistool en wapenstok.

Van zijn hand verscheen in 1981 het boek “De brigadier rapporteert”. Een bloemlezing uit de cursiefjes die Jo Kaiser vanaf 1978 wekelijks schreef in de zaterdag bijlage van Dagblad de Limburger.

In 1991 kwam zijn vervolgbok “Uit de wereld van een politieagent”.

Met toestemming van Jo publiceren wij deze verhalen. Léon D.

# WORKSHOP WOENSDAG

## WOENSDAG 29 NOVEMBER

Ook dit jaar organiseren we weer een workshop rond het Kerstgebeuren. Dit jaar zal Angelica samen met Jolanda deze workshop verzorgen. Enkele leuke items die op het programma staan hebben zij reeds als voorbeeld gemaakt, zodat jullie er al een indruk van kunnen krijgen wat er op je af komt.

De avond begint om 19.00 uur en zal waarschijnlijk worden gehouden op de bekende plek in het OBTCentrum. Waarom waarschijnlijk. Het is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Mocht het een gering aantal aanmeldingen zijn, dan wijken we uit naar het tuinhuis achter de woning van de voorzitter. Maar daar horen jullie wel tijdig over.

De kosten van de workshop zijn € 20,00 voor een IPAlid/Sympathisant en € 25,00 voor een introductie.

Jullie begrijpen dat Angelica en Jolanda een beetje op tijd moeten weten hoeveel gasten ze kunnen verwachten, aangezien ze voldoende spullen nog moeten aanschaffen.

Dus graag jullie aanmelding met het aantal personen uiterlijk voor 13 november bij onze secretaris via de mail [limburg-zuid@ipa-nederland.nl](mailto:limburg-zuid@ipa-nederland.nl). Graag dan ook meteen het geld overmaken naar rekeningnummer NL 15 Rabo 0149 2973 35 t.n.v. IPA District Limburg-Zuid te Kerkrade onder vermelding van Workshop.





# INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Ik wens ingeschreven te worden als lid van de International Police Association, Nederlandse Afdeling.  
**Ik ga akkoord dat ik word opgenomen in het persoonsregistratiesysteem van IPA Nederland.**  
Ik zal de IPA-gedachte 'Servo per Amikeco' (Dienen door Vriendschap) ten uitvoer brengen en bevorderen.

Naam :	Tussenvoegsel :
Voorletter(s) :	Roepnaam :
Geboortedatum :	Geboorteplaats :
Adres :	Geslacht :
Postcode :	Woonplaats :
Tel.nr. (vast) :	Tel.nr. (mobiel) :
IBAN. :	Privé E-mailadres:

Ik ben in vaste dienst c.q. was voor (pre)pensionering in dienst van (aankruisen wat van toepassing is):

Politie Eenheid:.....

Kon. Marechaussee Brigade:.....

Anders n.l.:.....

In welk IPA-district wenst u te worden ingeschreven?: ..... (\*zie website voor keuze)

Ik ben in contact gekomen met de IPA door:

IPA-district    Website    Collega, lidnr.    Anders nl.

### Voorwaarden:

Inschrijving en opzegging van het lidmaatschap geschiedt volgens de Statuten van IPA-Nederland. Zie hiervoor: [info@ipa-nederland.nl](mailto:info@ipa-nederland.nl). Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier ga ik akkoord met de jaarlijkse automatische incasso van mijn contributie volgens de daarvoor geldende regels en de overige procedures beschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van IPA Nederland.

### Privacy :

*Als IPA Nederland verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten te kunnen uitvoeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem MijnIPA. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe wij met je gegevens omgaan staat beschreven in ons Privacyreglement IPA Nederland 2018. Voor vragen m.b.t. de privacy kun je altijd een bericht sturen aan [privacy@ipa-nederland.nl](mailto:privacy@ipa-nederland.nl) ook kun je alle relevante informatie vinden op onze website [www.ipa-nederland.nl](http://www.ipa-nederland.nl)*

Datum: ..... Handtekening .....

U kunt dit formulier, met een kopie van het aanstellingsbesluit (BOA's van de akte van opsporingsbevoegdheid) en dienst-legitimatiebewijs met vermelding van de huidige functie, sturen naar IPA-Nederland, Hofcampweg 102, 2241KJ Wassenaar of digitaal naar E: [ledenadministratie@ipa-nederland.nl](mailto:ledenadministratie@ipa-nederland.nl)  
Voor nadere informatie: [ledenadministratie@ipa-nederland.nl](mailto:ledenadministratie@ipa-nederland.nl) of de website [info@ipa-nederland.nl](http://info@ipa-nederland.nl)

### Bestemd voor Administratie

Lidnummer : .....

Inschrijfdatum : .....

Versie: 04-02-2023



# 2023

**Het jaar 2023 loopt langzaam ten einde. In verschillende opzichten was het een vreemd jaar. 22 november zijn er weer verkiezingen. Het kabinet Rutte bleek niet over voldoende levenskracht te beschikken dat het 't einde van de zittingsperiode kon halen.**

Overal in de wereld wordt er met nadruk gesproken over het klimaat, de invloed van de mens als grote vervuiler en de verantwoordelijkheid die de mens dient te tonen als het gaat over het gebruik van de aarde, de natuur en alle natuurlijke bronnen.

Veel organisaties zijn bezig zich te profileren met dit gedachtegoed. Helaas krijgen de mensen die zich zuiver willen inzetten voor het leven en het voortbestaan op deze aarde, te vaak het predicaat van activist dat ongeveer gelijk staat met uitzondering en een rebel die gebruik maakt van methodes die de "maatschappij" niet waardeert.

Het kalenderjaar 2023 manifesteert zich met extreme weersomstandigheden. Zuid-Europa kreeg te maken met buitennatuurlijke temperaturen en overal op de wereld zijn er ernstige catastrofes die de plaatselijke bevolking tot wanhoop brengen. Natuurlijk, deze catastrofes waren er altijd al. Tegenwoordig, terwijl alles wat er in de wereld gebeurt op de voorpagina van de krant staat, waar iedereen beschikt over netwerken zodat ze alles in de hele wereld kunnen volgen, komen deze gebeurtenissen vaak ongevraagd op elke keukentafel.

*De waarde van een democratie staat en valt met de waarden die zij belichaamt. Fundamenteel en onmiskenbaar zijn de waarden van ieder mens, het respect voor zijn onaanstaafbare en onoverwreedbare rechten. Respect voor het doel en de bestemming van het algemeen belang als regelgevende maatstaf voor het politieke leven.*

Deze uit het latijn vrij vertaalde omschrijving, zou wellicht de richtinggever kunnen zijn voor de aanstaande verkiezingen.

Laat ik sluiten met de wijze woorden van Albert Einstein:

*De wereld is een gevaarlijke plaats om te leven, niet vanwege kwaadaardige mensen maar vanwege mensen die er niets tegen doen.*

We leven in een land met een behoorlijke welvaart en een bestuursvorm die zijn naam draagt uit een lang vervlogen tijd van de Griekse oudheid. Democratie. Volksoverheersing: macht aan het volk. Het volk, dat zich laat vertegenwoordigen in het bestuur van de woongemeenschap door mensen die zij vertrouwen. Zij worden naar voren geschoven, gekozen en benoemd als volksvertegenwoordiger. Letterlijk. Zij vertegenwoordigen het volk. De volksgemeenschap die al haar levenswaarden baseerde op begrippen als respect, fatsoen en begrip voor de ander, verwacht natuurlijk ook dat haar vertegenwoordigers in het bestuur deze waarden omarmen, uitdragen en als basis gebruiken voor het welbevinden van het volk.

Te pas en te onpas worden we geconfronteerd met de vele Kamerdebatten en uitspraken van onze volksvertegenwoordigers in de Kamer en in de media. Hierbij schijnt er toch iets mis te zijn. Terwijl de volksvertegenwoordigers op de bevolking een beroep doen om elkaar met respect, fatsoen en begrip te benaderen, oog te hebben voor hen die hulp nodig hebben / zij die worden bedreigd of uitgestoten, manifesteren zij zich als profeten die aan deze waarden zijn ontstegen. Vanuit deze hoogte, deze positie, wordt hun drang naar macht en zichzelf zo op de voorgrond te zetten zo sterk, dat zij blijk geven dat deze oude waarden waarschijnlijk toch niet voor hen gelden.